

Heren & boeren,
zadel maar op
Blink je laarzen
en tuig je paarden op
't Is nu te doen, tussen kerst en nieuw
Rij richting Nekkerhal

Zo meer als 40 jaar geleden
dat we hier begonnen zijn
En de momenten die we hier delen
staan voortaan in ons hart gegrift
En we gaan van start...

Is het de Ludo of Niels
die ons de rilling geeft
waar de hal van beeft

Net zo iemand zoals zij
die onze passie deelt
waar ieder van ons voor leeft

Tussen de ruiters & ons trouw publiek
vind ik de passie voor ons prachtig edel dier
Ik voel de spanning van mijn viervoeter vriend
't Is net of hij hier wil zijn

Het publiek begint te klappen
op ritme van zijn draf
In zijn ogen straalt een glimlach
want hij weet ik mag aan start
En we vragen ons af...

Is het de Ludo of Niels
die ons de rilling geeft
waar de hal van beeft

Net zo iemand zoals zij
die onze passie deelt
waar iedere van ons voor leeft

Elk jaar zie ik het voor me
Wat ik doe, ik ben erbij
En ik kan gewoon niet wachten
tot het kerst is
tot Jumping Mechelen is

Net zo iemand zoals zij
die ons de rilling geeft
waar de hal van beeft

Net zo iemand zoals zij
die onze passie deelt
waar iedere van ons voor leeft

Net zo iemand zoals zij
die ons de rilling geeft
waar iedere van ons voor leeft